



# Het Kustersluik

Heemkundevereniging Sprang-Capelle

Jaargang 11  
2017

Redactieadres: Schoolstraat 20, 5161 ZD Sprang-Capelle, tel. 0416-312210

Redactieleden: Koos Nieuwenhuizen, Rien Visser, Netty Waarts

no. 2  
juli

## Van de redactie

Alles plakt en kleeft bij het schrijven van dit Kustersluik. De temperaturen stijgen tot recordhoogte. Dit weer wil iedereen .... als je op vakantie bent. Het komt goed uit dat er een nieuw Kustersluik verschijnt. Even wat leesvoer voor onder de parasol of een koele boom achter in de tuin.



Vergeet vooral niet de aankondiging van **de grote excursie** van onze heemkundevereniging te lezen. Meldt u op tijd aan voor een enerverende excursie naar Utrecht.

Wij zijn al weer aan de elfde jaargang van ons verenigingsblad. Onze redactievergaderingen beginnen we altijd met de vraag: wat vonden onze leden van Het Kustersluik? Van het bestuur krijgen we soms een reactie, maar van de leden zelden of nooit. Lezen onze leden Het Kustersluik wel? En wat vinden ze er eigenlijk van?

Als redactie zijn we daar erg nieuwsgierig naar. Dus als u uw mening eens wilt geven, het redactieadres ziet u hier boven staan. En wees niet bang dat uw reactie positief moet zijn; met kritische meningen daar doen we wat mee. We zijn benieuwd naar wat u na elf jaargangen van Het Kustersluik vindt.

Verder wenst de redactie u een fijne en zonnige zomer toe.



Rien Visser

## Van de voorzitter



Al enige tijd wordt er binnen de heemkundevereniging gesproken over de vraag: *'wat kunnen wij betekenen voor leerlingen in het basisonderwijs?'*

Wij hebben een schat aan informatie over de geschiedenis van Sprang-Capelle, haar bewoners en bedrijven, de oorlog, etc. Wij bezitten oude voorwerpen in 'Ons Huis', maar daar kunnen wij geen groepen ontvangen om ze te presenteren.

Gesprekken met mensen uit het onderwijs hebben ons gesterkt in de gedachte dat wij een toegevoegde waarde kunnen leveren over de geschiedenis van het dorp waarin de leerlingen wonen. Daarom zijn er plannen gemaakt voor een educatief aanbod aan basisschoolleerlingen van uit onze heemkundevereniging.

Daaruit is naar voren gekomen dat wij het gaan zoeken in variatie van aanbod. Kleine projectjes waar kinderen zelf mee aan de gang kunnen.

Bijvoorbeeld een ontdekkist met materialen, verhalen, filmbeelden, e.d.

Hoe kunnen wij ze betrekken bij de nieuwe dorpsfilm?

Onderwerpen zoeken voor een kort verhaal.

Zomaar een greep uit de vele mogelijkheden.

Onze vraag aan de leden is of er leden zijn met een onderwijskundige achtergrond die bereid zijn zo'n kortstondig project vakkundig te ontwikkelen of meehelpen ontwikkelen.

Bel of mail mij voor aanmelding en/of meer informatie.

Alvast hartelijk dank.

Piet Pruijssers

Tel. 06-51119776 of 0416-851296

[voorzitter@heemkundesprangcapelle.nl](mailto:voorzitter@heemkundesprangcapelle.nl)

## Grote excursie naar Utrecht op zaterdag 30 september 2017

Het wordt op 30 september een druk dagje, want Utrecht heeft veel te bieden. De reisafstand is maar kort en dus hebben we veel tijd om Utrecht eens goed aan te doen.

We starten toch al om half negen. In de bus kunt u nog even bijkomen, maar met al die gezellige mensen om u heen wordt het weinig rusten.

We gaan eerst eens een paar duizend jaar terug in de geschiedenis. Onze eerste stop is bij Castellum Hoge Woerd. Hier is een Romeins fort nagebouwd dat de Romeinse grens bewaakte.

Ook is hier een Romeins schip te bekijken dat een aantal jaren geleden opgegraven is. Gidsen leiden ons in een uurtje door het museum. De koffie wordt geserveerd in het Castellumcafé.

Daarna op weg naar het hartje van de stad. Daar bekijken we Utrecht vanaf de Schuttevaer. De rondvaartboot brengt ons langs de oude werfkelders, de prachtige grachtenhuizen en natuurlijk de Domtoren.

Dan is het langzamerhand tijd om de hongerige magen te vullen in het restaurant Den Draeck. Even op adem komen bij een koffietafel.

We moeten de naam van onze vereniging wel eer aan doen; er hoort ook een stuk geschiedenis in de excursie te zitten. 's Middags wandelen we met vier gidsen door het Utrecht uit de Middeleeuwen.

Om vier uur wordt u 'losgelaten' om een uurtje het moderne Utrecht te verkennen. En probeer maar eens in het Brabants een praatje aan te knopen met een rasechte Utrechenaar. Je zult ervaren dat je allebei uit 'een ander land' komt.

We sluiten de dag af met een overheerlijk diner in Leerbroek. Diëten kunt u aan mij doorgeven per e-mail: [j.rosenbrand@hetnet.nl](mailto:j.rosenbrand@hetnet.nl)

Voor negen uur 's avonds zijn we vast en zeker weer thuis.

Het programma voor die dag ziet er in grote lijnen als volgt uit:

08.30 uur: vertrek vanaf Zidewinde naar Castellum Hoge Woerd

09.30 uur: koffie en bezoek Castellum onder leiding van gidsen

11.30 uur: met de bus naar de rondvaartboot

12.00 uur: inschepen voor een rondvaart door de grachten

13.00 uur: lunchen in Den Draeck

14.15 uur: een stadswandeling door het Middeleeuwse Utrecht onder leiding van gidsen

16.00 uur: ontdek zelf het moderne Utrecht

17.00 uur: vertrek naar Leerbroek voor het diner

20.45 uur: aankomst in Sprang-Capelle

U kunt zich voor deze excursie aanmelden door € 69,00 over te maken naar de rekening van onze heemkundevereniging **NL21RABO 0334 2480 00** onder vermelding van 'Utrecht'. Per lid kan er één introducee mee voor € 74,00. Er is plaats voor 70 personen. Uw betaling bepaalt de volgorde van inschrijving.

Graag overmaken vóór 15 september.

Johan Rosenbrand



## Verslag van de lezing op 3 mei 2017 over 'Leven met en na Auschwitz' door Herman Teerhöfer

De titel van de lezing paste bijzonder goed in deze week van herdenking en bevrijding. Daarom werd de lezing ook samen met de oranjevereniging Wilhelmina georganiseerd .

En er was een warme belangstelling vanuit beider ledenkring. Want toen de voorzitter van de heemkundevereniging rond achten het woord nam, was de zaal goed gevuld. Een teken dat, ondanks dat de oorlog al 72 jaar achter ons ligt, het toch bij de mensen leeft en er nog steeds erg veel aandacht voor is. Dit zou ook de drijvende kracht van de spreker blijken te zijn gedurende de avond.

Het eerste citaat dat hij aanhaalde was: *Wie zijn ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst.* Herman Teerhöfer, geestelijk verzorger bij de Wever, de koepel voor ouderenzorg in Tilburg en theoloog, zegt over zichzelf:

*Een drijfveer van mij is om de mensen en de levensverhalen van Auschwitz'-overlevenden centraal te stellen. Mij fascineert enorm hoe overlevenden zich geestelijk op de been hebben weten te houden en hoe mensen zin hebben gegeven aan hun leven na de oorlog ondanks vele verlieservaringen.*

*Elk levensverhaal (bekend en onbekend) is uniek en is kostbaar als bewijs waartoe mensen in staat waren. Deze getuigenissen blijven een waarschuwing voor intolerantie. Het is een boodschap aan onze huidige generatie en aan toekomstige generaties dat antisemitisme en discriminatie in de breedste zin van het woord niet tolereerbaar zijn.*



*Ook als in de toekomst de laatste overlevenden van Auschwitz overleden zijn, dan zal ik middels dit audiovisuele interviewmateriaal hun stem laten horen en hun een gezicht laten houden!*

Dat zal de boodschap van deze avond zijn, deze mensen een stem en een gezicht geven door middel van korte filmfragmenten waarbij de overlevenden zelf hun verhaal deden of antwoord gaven op de vragen van de heer Teerhöfer.

Een prachtig indringend beeld van veelal hoogbejaarde mensen. Hij heeft 72 mannen en vrouwen tussen de 81 en 97 jaar oud geïnterviewd. Die -hoe oud en broos ze ook waren of overkwamen- toch nog kracht en vitaliteit uitstraalden om hun levensverhaal met ons te delen. En die zich verbaasden dat ze Auschwitz overleefd hadden. Waarom zij wel en alle anderen niet?

De spreker laat een aantal overlevenden zelf aan het woord.

Jannie Brandes-Brilleslijper was de helpster van Anne en Margot Frank in concentratiekamp Bergen-Belsen en ook degene die na de oorlog vader Otto Frank de verschrikkelijke boodschap moest brengen dat zijn beide dochters waren omgekomen.

Voor haar was het belangrijk dat de oorlog niet vergeten zou worden en dat het verhaal zo eerlijk en nuchter mogelijk wordt doorverteld, het moet niet geromantiseerd maar ook geen horrorverhaal worden.

Leny Boeken-Velleman: "Je oorlogsverleden draag je als een rugzak mee, je hele leven. Er is altijd wel iets wat je eraan herinnert. Als ik mensen dik ingepakt in de sneeuw zie lopen, denk ik: Zo liepen wij ook in de sneeuw, maar zónder die dikke kleren. Het is een wonder dat ik teruggekomen ben. En ik was nooit sterk, altijd ziek. Dat maakt het nog wonderlijker."

Mijn wil om te overleven was dat ik mijn moeder weer wilde zien en haar alles vertellen wat ik had meegemaakt, niet wetende dat zij direct bij aankomst al omgebracht was.

In oktober 1943 werden Max Hamburger en zijn moeder opgepakt en naar kamp Westerbork gebracht. Hamburger was gearresteerd omdat de verzetsgroep waar hij deel van uitmaakte verraden was. Hij werd op 8 februari 1944 op transport gezet naar Auschwitz. Zelf overleefde Max als arts in opleiding. Een tijdlang was hij medisch assistent die de gevangenen op luizen moest controleren. Tegen het eind van de oorlog werd hij overgeplaatst naar verschillende kampen om uiteindelijk in Buchenwald te belanden. Hij was de dood zeer nabij toen hij eindelijk bevrijd werd. Max Hamburger zegt zelf hierover: "Ik heb het overleefd omdat ik moest getuigen over wat ons is aangedaan." Zomaar een greep uit getuigenissen van mensen, hun leven en hun verhaal.

Waarom hebben deze mensen Auschwitz overleefd?

Al waren zij verbaasd dat zij het overleefd hadden, toch is er een rode draad te ontdekken in de verhalen die we gehoord hebben. Je moet proberen mens te blijven en elkaar menselijk behandelen ook al werd je door de nazi's als een nummer gezien. De wil om te blijven leven en te overleven, om getuige te zijn maar ook omwille van je familie.

Kracht vanuit je geloof putten of uit je idealen.

Hoop houden, eens zal er een eind aan komen. In welk werkcommando je ingedeeld werd, maakten de overlevingskansen een stuk groter. Vriendschap, solidariteit, eerlijkheid. Kortom proberen mens te blijven ondanks alles.

We hebben deze avond weer veel gehoord en gezien en het meeste is hier nog niet beschreven. Verhalen en gebeurtenissen waar we misschien wel eens wat over gehoord hebben, maar door deze lezing worden we er weer op geattendeerd dat deze verhalen voor alle tijden zijn en dat we ze moeten doorgeven omdat -en ik citeer een Vlaamse overlevende- iedereen, ondanks ras, kleur en religie gelijk is en elkaar moet respecteren.

Dat is de kern van de boodschap die we deze avond door middel van Herman Teerhöfer en een aantal geïnterviewden gehoord hebben en wat zij aan onze en volgende generaties willen doorgeven.



## Streekarchief Langstraat Heusden en Altena

Hoeveel mensen zijn er niet bezig met genealogie? Dat zijn er nogal wat die de stamboom van hun familie helemaal uitpluizen. Het Streekarchief kan daarbij helpen en liet dat in een persbericht weten. Hieronder vindt u een samenvatting van dit bericht.

*U krijgt meer zicht op gezinssamenstellingen, beroepen en personen door bevolkingsregisters. Maar liefst 97.000 akten zijn ingevoerd.*

*Na drie jaar hard werken door zo'n 20 vrijwilligers van Streekarchief Langstraat Heusden Altena zijn inmiddels alle bevolkingsregisters ingevoerd van de gemeenten Aalburg, Heusden, Waalwijk, Werkendam en Woudrichem. Door de invoering van maar liefst 691 bevolkingsregisters met meer dan 97.000 akten is het voor iedereen mogelijk om vanuit huis te zoeken naar onder meer ingekomen en vertrokken personen uit de gemeenten, gezinssamenstellingen en beroepen.*

Dit bericht kan weer een steuntje in de rug zijn van de stamboomonderzoekers.

## Open Monumentendag op 9 september 2017

Bij het verschijnen van dit nummer zijn de plannen nog niet helemaal uitgewerkt. Duidelijk is wel dat het thema 'Boeren, burgers en buitenlui' is. De monumentendag wordt gezamenlijk georganiseerd door de drie Waalwijkse heemkundeverenigingen.



Sprang-Capelle en Waspik organiseren een fietstocht die bij het thema past. Waalwijk verzorgt een passende wandeling. In de routebeschrijvingen wordt er aan objecten aandacht besteed.

De fietstochten starten en eindigen op het evenemententerrein in Sprang-Capelle. Op het evenemententerrein zijn allerlei activiteiten die passen bij een gedeelte van het thema 'boeren en buitenlui'.

### **Beleef de Open Monumentendag mee!**

En houd de weekbladen in de gaten voor meer informatie.

Tijdens de Open Monumentendag willen wij een dorpsomroeper rond laten gaan om alle boeren, burgers en buitenlui op de roepen om mee te doen. Daarvoor willen we de bel van Jaap Timmermans, onze laatste dorpsomroeper, gebruiken. Die bel is er nog maar niet meer bruikbaar. Er zit een scheur in. Heeft u misschien nog een grote bel liggen of weet u iemand die

er een heeft. Wilt u dat dan aan mij laten weten?

*Koos Nieuwenhuizen*

## De Schatkamer

De laatste tijd heeft de heemkundevereniging heel wat 'oude schatten' gekregen.

Hans Bakkenist, A. van Heijst en Ad Wagemakers gaven een aantal boeken voor onze bibliotheek.

Piet Wagenmakers gaf een pentekening van Sprang; Sander Sanders een aantal foto's van historische optochten; Piet van Raamsdonk papieren van verzorgingstehuis Achter de Hoven; de familie Rietveld een mooie boekenlegger.

Teun Vos gaf ons een Echo van het Zuiden uit 1913 waarin een verslag van de herdenking van 100 jaar Koninkrijk de Nederlanden stond. En een bijna volledige serie gemeentebladen van Sprang-Capelle.

Via Gerrit Haverhals kregen we veel spullen van de Rabobank die i.v.m. met de centralisatie uit de oude bankgebouwen kwamen: boeken, etsen en oude kantoorspullen

Machiel Nieuwenhuizen schonk ons een fotoboekje van de Poolse opmars vanaf Normandië tot Breda.

Dat kreeg zijn moeder van een dankbare Poolse soldaat die maandenlang bij de familie ingekwartierd was. In Het Kosterluik 11.4 komen we daar wat uitgebreider op terug.

Alle gevers hartelijk dank!

*Koos Nieuwenhuizen*



53

32

52

31

8

30

51

7

50

29

16

49

28

15

6

45

27

14

26

5

44

25

13

24

43

23

12

22

4

39

21

11

20

3

37

19

10

18

2

35

9

1

34

20

33

36

38

40

42

44

46

47

48

49

## Wie kent ze?

De heemkundevereniging heeft een schat aan foto's. Elke donderdagmiddag wordt er aan de foto's gewerkt. Want ze moeten natuurlijk wel gemakkelijk te benaderen zijn. Soms kom je dan een groepsfoto tegen. Met alleman wordt er gekeken wie er allemaal op staan. Maar soms kom je niet ver. Daarom roepen we onze leden te hulp.

Wie staan er allemaal op deze groepsfoto? Volgens mij staan er veel personen op met de naam Van der Schans. Maar is dat waar?

Waar is de foto gemaakt?

Ter gelegenheid van welk feest of gebeurtenis zijn deze mensen op de foto gegaan?

En als je goed kijkt naar de foto hebben sommigen een kaartje opgespeld. Wat is de betekenis daarvan? U ziet heel wat onbeantwoorde vragen.

U kunt uw reacties sturen naar de redactie van Het Kosterluik. Bel uw namen en antwoorden door naar het redactielid van 'Het Kosterluik', Koos Nieuwenhuizen, telefoon 0416 - 277386 of stuur een e-mailtje naar [j.nieuwenhuizen80@ziggo.nl](mailto:j.nieuwenhuizen80@ziggo.nl).

Samen komen we zeker tot meer inzicht in deze foto.

*Koos Nieuwenhuizen*

## Tweemaal bedankt!



'Ons Huis' was aan een onderhoudsbeurt toe. Het is buitenom opnieuw geschilderd en het ziet er nu weer prima uit. Ook zijn er binnen en buiten een aantal luchtroosters vervangen. De oude roosters waren van hout en werkten niet goed meer. Tot slot moesten er ook een aantal dakpannen vervangen worden. Ja, voor pannen ga je natuurlijk naar de pannenhandelaar in Sprang: de firma Bogers. Toen ik zei dat de pannen voor ons verenigings-

gebouw bestemd waren, bood de heer Bogers de pannen gratis aan. Dit spontane gebaar willen wij niet onvermeld laten.

Bij dezen: **Bedankt firma Bogers, wij zijn nu echt weer onder de pannen!**

Een ander bedankje betreft de heer Piet Paans. Piet is 83 jaar oud en is een van de 16 vaste bezorgers van onze uitgaven. Ruim 20 jaar geleden begon hij daarmee en is nu genoodzaakt wegens gezondheidsproblemen te stoppen. Eerst had hij een wijk in Capelle met zo'n 20 adressen. Dat bleef hij ook nog doen nadat hij naar Sprang verhuisd was. Maar het was toch praktischer om een wijk in Sprang te nemen. Dat waren eerst ook ongeveer 20 adressen maar door de vele nieuwe leden die wij erbij kregen in Landgoed Driessen zijn dat er nu 45 geworden. Piet mopperde niet en deed dat gewoon. En alles op het fietsje want een auto heeft hij niet. Piet werkte secuur en dacht altijd mee.

We hadden hem op de vrijwilligersavond in het zonnetje willen zetten maar daar kon hij niet bij zijn want hij kan nauwelijks lopen. Nu gaat het weer een beetje beter met hem. Als blijk van waardering hebben wij hem een kleine attentie aangeboden.

Piet hartelijk bedankt voor je jarenlange inzet.



*Koos Nieuwenhuizen.*

## Merckdoeck of merklap

U leest het goed, we gaan het over merklappen hebben. En u bent nog steeds aan het lezen in Het Kosterluik en niet in een handwerktijdschrift.

Eerst even uw kennis opfrissen over merklappen. Rond 1880 werd er in de schoolwet opgenomen dat op elke school onderwijs gegeven diende te worden in 'fraaie handwerken voor meisjes'. Dat was niet alleen voor de sier. Je kon die vaardigheid ook gebruiken bij het maken van je uitzet. Maar eerst oefenen natuurlijk en dat deed je op een merklap.



Zo maakte in 1896 Leena Adriana Frings de merklap die u hier naast ziet. Maar wat is daar nu zo bijzonder aan? Dat zal ik u vertellen. Onze allesweter op het gebied van historische kennis van Sprang –Teun Vos- tipte mij dat er in Sprang bij Henny Rijkers een mooie merklap hing. Nieuwsgierig als ik ben, trok ik de stoute schoenen aan en op weg naar



Henny Rijkers. Nou daar heb je geen stoute schoenen voor nodig. Ik werd hartelijk welkom geheten. En ja hoor daar hing in de hal het kunstwerk waar ik voor kwam. Ik moest wel mijn best doen om bij het onderwerp merklap te blijven. En dat valt niet mee als je bij Henny op bezoek bent. De merklap is door de moeder van haar oma gemaakt. Zij was toen 11 jaar. De merklap is een pronkstuk in huize Rijkers. Netjes ingelijst en goed bewaard gebleven. Rechts onderin is er wel een kleine reparatie geweest.

Maar wat maakt die merklap nou zo bijzonder voor ons als leden van de heemkundevereniging? Op de merklap prijkt het oude gemeentehuis van Sprang. Vergelijk maar de foto die hier boven staat.

In het midden leest u de initialen L.A.F oud 11 jaar 1869.

Bedankt Henny dat je dit met ons wilde delen.

*Koos Nieuwenhuizen*

### Vrijwilligersavond 25 april 2017

Ruim twintig vrijwilligers hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging van de vereniging. De voorzitter verwoordde het kernachtig in zijn welkomstwoord: zonder al die vrijwilligers heeft een vereniging geen bestaansmogelijkheid. Want in een vereniging kan niet iedereen consumeren, je hebt ook mensen nodig die iets doen. En dat wordt door het bestuur zeer op prijs gesteld, vandaar deze avond. De vrijwilligers werd een veer op de hoed gestoken.



Oplossing:

K          P         

De dank werd door allen graag aanvaard. Want ondertussen rook het al lekker. Er stond een royaal koud en warm buffet klaar. Dat ging er in en we konden nog een biertje of wijntje er bij drinken. Perfect geregeld



Oplossing:

F          A          N         

daar in het Buurthuis Capelle.

Maar het was niet alleen eten, er werd ook gepraat en niet te weinig.

Hans van den Burg maakte daar een eind aan. We moesten aan het werk en niet met onze voeten of handen. Nu waren de hersens aan de beurt. Meer dan 50 droedels had Hans verzameld en die moesten wij oplossen. Als u niet weet wat droedels zijn, dan kijkt u even naar bijgaande plaatjes. Wat eenvoudiger gezegd; het zijn rebussen met iets cryptisch er in. Maar de vrijwilligers waren niet te flauw en gingen aan het werk. Te begrijpen, want voor de winnaar was er een prijs in het vooruitzicht gesteld. Na een uur puzzelen moesten we stoppen en onze oplossingen nakijken.

Onze voorzitter Piet Pruijssers was de winnaar. Je kunt je afvragen of het doorgestoken kaart was. Maar doe het niet. Piet gaf zijn prijs door aan Teun Vos. Hij blijkt het langste lid te zijn van onze vereniging. Bestuur bedankt voor de gezellige avond.

*Rien Visser*

## Proefschrift over archeologie in De Langstraat

Het proefschrift heet 'Grensgebied tussen zand en veen' door Hans Koopmanschap. Een aantal jaren geleden heeft de heer Koopmanschap voor onze vereniging een lezing verzorgd over archeologie. Nu is hij op dit onderwerp gepromoveerd.

Archeoloog Hans Koopmanschap presenteert de ontginnings- en bewoningsgeschiedenis van de Noord-Brabantse Langstraat en het aangrenzende zandgebied aan de hand van archeologische vondstdepots. Hij onthult voor het eerst de archeologische geschiedenis van de laatmiddeleeuwse veenontginningen en de openlegging van de aanpalende zandgronden.

Koopmanschap baseert zijn studie op de volledige beschrijving van bijna 120 jaar archeologisch onderzoek, vanaf de ontdekking van de raadselachtige crypte onder de Sint-Gertrudiskerk in Geertruidenberg in 1894 tot en met recente commerciële vlakdekkende opgravingen. Hij analyseert met behulp van archeologische vondsten en sporen de ontwikkeling van het fysieke landschap, de rurale en stedelijke nederzettingen, de landbouw, nijverheid en handelsnetwerken, de politieke machtsverhoudingen en de kerkelijke en sociale gemeenschapsvorming. Hij doet dit zowel op het niveau van de afzonderlijke vindplaats als op een hoger landschappelijk niveau, wat resulteert in een boeiende landschapsbiografie vanuit archeologisch perspectief.

Het hele proefschrift is te lezen in de Tilburg University Research Portal.

[https://pure.uvt.nl/portal/files/16258193/Koopmanschap\\_grensgebied\\_17\\_04\\_2015\\_emb\\_tot\\_17\\_04\\_2017.pdf](https://pure.uvt.nl/portal/files/16258193/Koopmanschap_grensgebied_17_04_2015_emb_tot_17_04_2017.pdf)

## Waar is dit en waar was dat?

### Waar was dat?



Het was even zoeken waar dit nu precies was. Maar drie leden zijn er toch uitgekomen. Dit is een ornament van het hek of de poort tussen Schoolstraat 25 en 26. Er wordt ook nog even reclame gemaakt voor de kapsalon 'Your Style'. Deze keer is de winnaar Teunis Wagemakers, Nieuwevaart 57. Het flesje wijn komt naar u toe.

### Waar is dit?

We blijven wat laag bij de grond zoals je op de rechterfoto ziet. Maar deze keer zijn we weer in Sprang aangeland. Dit moet niet moeilijk zijn. Het hek is tenslotte aan de doorgaande weg te zien.

Maar ja ..... lopen we allemaal wel met aandacht door ons mooie dorp?

Bel uw oplossing door naar de redactie van 'Het Kustersluik', p.a. Netty Waarts, tel. 0416-312210 of stuur een e-mailtje naar

**nwaarts@home.nl**, onder vermelding van 'oplossing puzzel 11.2'.

Onder de goede oplossers wordt een fles wijn verloot.



*Ad Wagemakers*

**Kijk regelmatig op de website van de heemkundevereniging Sprang-Capelle**

**[www.heemkundesprangcapelle.nl](http://www.heemkundesprangcapelle.nl)**