



Het Kosterluik

Jaargang 4
2010

Heemkundevereniging van Sprang-Capelle e.o.
Redactieadres: Wendelneseweg 124, 5161 ZC Sprang-Capelle, tel. 0416-312210

no. 2
april

Van de redactie

Het Kosterluik beleeft alweer zijn vierde jaargang. Het is net of ons verenigingsblad altijd al bestaan heeft. Het gaat er om een beeld te geven van wat er zoal gebeurt in onze vereniging. Makkelijk leesbare verhalen die u dat beeld verschaffen. Er zijn nogal wat leden actief in allerlei werkgroepen. En de resultaten van die werkgroepen zijn voor u interessant.



De werkgroep 'oude voorwerpen' heeft alle voorwerpen die aanwezig zijn op de zolder van 'Ons Huis' op foto gezet. Zij proberen de naam van de voorwerpen te achterhalen en waar het voor gebruikt werd. Een lastige klus. Misschien hebben zij ooit uw hulp daarbij nodig. Het eerste resultaat is op onze website te zien. Kijken dus!

De redactie van 'Bruggeske' werkt ook keihard aan het boek over de 'winkeltjes' in Capelle. Een geweldige klus en zij worden goed door onze leden en de inwoners van Capelle geholpen. Een schat aan informatie komt



naar boven. Dat zal straks genieten worden van het resultaat.

Onze jongste werkgroep buigt zich over ons dialect. Dialect is in! Vroeger was het misschien alleen bestemd voor boeren en vissers. Maar nu kan je je daarmee onderscheiden. Het geeft aan dat je aandacht voor je eigen leefomgeving hebt. Daar past de avond op 10 mei helemaal bij waar het gaat over 'Verhalen uit de Langstraat'; in het dialect natuurlijk. Veel leesplezier toegewenst.

In gesprek met..... mevrouw Dank-Paans

"Hoe komt u nu in Wieldrecht, hier in Sprang terecht?"

"Dat had ik zelf ook niet kunnen bedenken, maar inmiddels woon ik nu al weer 12 jaar in deze seniorenflat en ik heb het prima naar mijn zin. Eigenlijk had ik liever van Waspik naar Capelle willen verhuizen, maar zoals ik al zei, ik heb het hier goed. Als kind woonde ik met mijn ouders in de Heistaat 192. 's Grevelduin-Capelle heette dat toen nog. Mijn vader Adriaan Paans, Paanske noemden ze hem, had daar een kruidenierswinkel met veel uitbreng. Piet Konings vertelde me, dat er een boek van onze heemkundevereniging uitkomt over de winkeltjes in Vrijhoeve en Capelle, van vroeger en nu. Het winkeltje van mijn ouders komt er ook in."

"U wilde eigenlijk weer verhuizen van Waspik naar Capelle, waarom dat dan?"

"Nou, mijn man kwam van de Willem van Gentsvaart. Toen we getrouwd waren zijn we in Waspik gaan wonen aan de Vrouwkensvaart. Onze kinderen zijn daar geboren. Veel te jong is mijn man daar overleden. Hij was pas twee en vijftig. Alles bij elkaar opgeteld heb ik 41 jaar in Waspik gewoond. Hoewel ze in Waspik ook een heemkundekring hebben, ben ik toch lid geworden van de heemkundevereniging hier. En, ik voel me er thuis. Ze kennen me, en aan de meeste activiteiten doe ik wel mee. Als het goed weer is ga ik op de fiets naar Zidewinde en Teun Vos haalt me altijd op bij regen, sneeuw en kou."



"Nu hebt u zeker wel tijd over nu u in Wieldrecht woont?"

"Oh, ik ben druk genoeg. Een auto heb ik niet en ik pak veel de fiets. Ook een computer heb ik niet en ik mis hem ook niet. Wel eens geprobeerd natuurlijk, maar voor mij hoeft het niet. Hier bij de Hervormde kerk ben ik bij de bijbelstudievereniging en ik organiseer de contactmiddagen voor de ouderen van onze kerk mee. Als lid van de PCOB werk ik ook mee bij de programmering. Dan de bezoeken hier en daar nog en ik kom natuurlijk vaak bij mijn kinderen en kleinkinderen in de Heistraat en in Waspik."

"Volgens mij weet u nog wel een paar mooie gebeurtenissen van heel vroeger".

"Nou en of. Over het neerstorten van die nare V1's zullen we het maar niet hebben. Ik heb het allemaal van heel nabij gehoord en

gezien. Wel leuk is die april mop uit de krant, dat het Halvezolenlijntje weer zou gaan rijden. En ik trapte er nog in ook. Het zou best fijn zijn geweest om met de trein vanuit Waspik te gaan winkelen in Waalwijk. Maar nu het Halvezolenpad er ligt ben ik daar wel erg blij mee. Weet u trouwens, dat heel vroeger Vrouwkensvaart ook een tussenstationnetje had aan de spoorlijn Lage Zwaluwe - Den Bosch en dat het stationshuisje er nu nog staat en nu nog bewoond wordt? En als je vroeger van Capelle naar Waspik wilde, je tol moest betalen aan een bewoner, omdat de weg over zijn grond liep?"

"Mevrouw Dank, het was een gezellig uurtje."

Brabants Heemdagen

Ook eens een keer doen!

Op donderdag 5 en vrijdag 6 augustus vinden de Brabants Heemdagen 2010 plaats in Gemert-Bakel.

U bent te gast bij de heemkundekring 'De Kommanderij' in Gemert.

De dagen hebben het motto 'Gemert, nog steeds apart!' In twee dagen laat Gemert zien van wat zij te bieden hebben op cultuurhistorisch en landschappelijk gebied.

Programma:

5 augustus - Wandeling door Gemert o.l.v. een gids - Lezing over de Duitse Orde door Ad Otten, *Staatssecretaris van Gemert Vrijstaat*: 'Gemert de parel aan de Biesense kroon' - Bezichtigen kasteel van Gemert en omgeving o.l.v. een gids - Wandeling van een half uur vanuit het centrum van Gemert via het Karrenspoor naar het Boerenbondmuseum - Brabantse koffietafel - Rondleiding Boerenbondmuseum - Alle deelnemers keren in de huifkar terug naar het centrum van Gemert - Warme maaltijd bij Dientje in Gemert, lopend buffet.

6 augustus - Start van de diverse fietsgroepen - De fietstocht gaat onder begeleiding langs een aantal religieuze, culturele en landschappelijke bezienswaardigheden, bijvoorbeeld monumentale boerderijen, bezoek Esdonkse Spijkerkapel, bedevaartsoord Handelse kerk met park, megastallen in een LOG, de jonge ontginningen in de Noordelijke Peel, de natuurgebieden Cleefswit, De Krim, Vinkepeel, Stippelberg, etc. - Picknick in Hoeve De Dompt Elsendorp (of bij het bosmuseum in De Rips) - Fietsen van en naar De Rips, rondleiding Bosmuseum in De Rips door Heemkundekring De Rips i.o. - Diner in 't Hofke in Handel.

De deelnamekosten bedragen € 85,00 per deelnemer. De extra kosten voor fietshuur bedragen € 7,50 per fiets, gelijktijdig te voldoen met het inschrijfgeld. De consumpties zijn voor eigen rekening, tenzij anders wordt vermeld.

Inschrijven kan tot uiterlijk 31 mei. Het inschrijfbedrag dient **vóór 15 juni 2010** te zijn overgemaakt. Er worden maximaal 120 deelnemers toegelaten. Het moment van inschrijving is bepalend en **31 mei** kan echt te laat zijn.

De inschrijfformulieren en het programma zijn verkrijgbaar bij Netty Waarts, telefoon 0416-312210.

90 jaar Rabobank in Sprang-Capelle Lezing door Gerrit Haverhals op 8 maart 2010

Na de Algemene Ledenvergadering werd het vol in de grote zaal van Zidewinde.

Dat was zeer terecht want de geschiedenis van de Rabobank stond op het programma.

Gerrit Haverhals had als lid van onze vereniging zijn beste beentje voorgezet om een goed beeld van de ontwikkeling van de Rabobank te presenteren. Bij het doorlopen van de geschiedenis van de bank zag je ook raakvlakken met de ontwikkelingen in ons dorp en de maatschappij in het algemeen. Het dreigde nog even fout te gaan bij de voorbereiding. In de kluis van de Rabobank aan het Raadhuisplein had Gerrit al veel spuurwerk in de archieven verricht. Rien Visser, onze voorzitter, mocht op een middag ook wel eens mee de kluis in. Maar na een uurtje rondsnuffelen, was het weer naar buiten komen ineens een stuk moeilijker. De heren zaten opgesloten. Gelukkig, de mobiel bracht uitkomst en de sleutel arriveerde al snel via een luchtrooster.

Langs de wanden in de grote zaal van Zidewinde had Gerrit Haverhals per decennium het tijdsbeeld van de Rabobank weergegeven. In zijn presentatie wist hij zijn toehoorders met verve en enthousiasme te boeien. Het begon allemaal zo rond 1920 in gewone woonhuizen, waar de kassiers, de latere directeuren een kamer van hun vrouwen gingen gebruiken. In de loop der jaren ontstonden eerst nog de kleine, daarna de alweer wat grotere bankfilialen. Openingen, sluitingen en samenvoegingen passeerden



de revue evenals oude hulpmiddelen voor het betalingsverkeer. Dat de Boerenleenbank een begrip was(is) in ons dorp, dat was wel duidelijk. Niet alleen onder de boeren, maar ook voor 'de gewone man', de middenstand en niet te vergeten voor de verenigingen, kerken en scholen. In de pauze van de presentatie was het een zeer gezellige sfeertje, vooral langs de wanden om het uitgestalde te bekijken. De geschiedenis van de Rabobank kwam tot leven, bij het zien van deze uitstallingen, omdat we het immers zelf hadden meegemaakt. Ook de oude bankboeken gaven de aanwezigen genoeg

stof tot discussie. Sommigen waren ook wel nieuwsgierig en wilden wel eens weten of opa en oma nu echt zoveel geld hadden. In deze sfeer van herkenning kon de pauze slechts met moeite worden beëindigd en kon Gerrit zijn presentatie afronden. Wat was het een feest van herkenning. Tenslotte bedankte Rien Visser onze voorzitter, Gerrit Haverhals voor zijn bijdrage aan deze zeer geslaagde avond.

Website

Heeft u de vernieuwde website van onze heemkundevereniging al weer eens bekeken?

Doen!

Er zijn weer nieuwe onderdelen aan toegevoegd.

Straatbeelden

Een prachtige fotoreeks van een herdenking aan het Kapelsche veer.

Een lijst met boeken uit onze eigen bibliotheek. Interesse? U kunt ze op donderdagmiddag in komen kijken of u kunt ze lenen.

Vergeet niet de oude voorwerpen te bekijken. Misschien heeft u nog informatie toe te voegen.

Verenigingslid Jochem van Schuppen

Onlangs moest ons verenigingslid Jochem van Schuppen, geheel onverwacht, voorgoed afscheid nemen van zijn vrouw Annie. Jochem is ten gevolge van een spierziekte al heel lang ernstig gehandicapt. Ze zouden binnenkort gaan verhuizen naar een appartement in het 'Koetshuys'. Maar nadat zijn steun en toeverlaat Annie was weggefallen, bleef er voor hem niets anders over dan de verzorging in verpleegtehuis 'Eikendonk'. Gelukkig kon zijn computer mee, zodat hij per e-mail contact kan houden met bekenden.

Samen met Jan Ramsteijn (bekend van de Indiëgangers) ben ik pas door Jochem uitgenodigd, om een keuze voor onze verenigingsbibliotheek te mogen maken uit een grote stapel boeken. Die boeken heeft hij voor een groot deel zelf vervaardigd.

De boeken en kaarten van Indië heeft Jan meegekregen, en voor onze vereniging waren er ook een aantal mooie boeken. Zo kende ik nog niet het boek van o.a. Koos de Jong, waarin van alle straten een foto uit 1977 staat! Ook een aantal foto's uit het Sprang van vroeger werd de vereniging rijker.

Namens de vereniging daarom dank aan Jochem, met daarbij de wens dat hij nog een hele tijd bij ons mag blijven. Een goede tijd zal dat niet altijd voor hem zijn, maar het is een taai!

Piet Konings



E-mailadressen

Wat een papieren krijgen de leden vaak. Maar dat hoort bij goede informatievoorziening. Maar het kan ook anders!

Op onze laatste Algemene Ledenvergadering is het al besproken en aangekondigd. Alle post voor onze leden gaan we zoveel mogelijk digitaal versturen. Dan moet u vooral denken aan de uitnodigingen, verslagen en zelfs 'Het Kosterluik'. Bijna iedereen heeft tenslotte wel een e-mailadres.

Vanaf volgend jaar, 2011, willen wij gaan starten om voor degenen die dat willen de uitnodigingen en alles wat daar bij hoort digitaal te gaan versturen. Maar als u het niet wilt of u hebt geen e-mail dan is er niets aan de hand. U krijgt dan de uitnodiging gewoon netjes thuis bezorgd.

Het bestuur wil graag weten welke leden de DIGITALE VERSIE willen ontvangen.

Hoe gaan we dat organiseren? Hoe komen we aan de e-mailadressen van onze leden?

Eigenlijk heel eenvoudig.

U stuurt een email naar info@heemkundesprangcapelle.nl en daar vermeldt u uw naam, adres en woonplaats en dat u zich wilt opgeven voor de digitale post. U kunt ook op de website www.heemkundesprangcapelle.nl het daarvoor bestemde formulier invullen. Dank voor uw medewerking! Dat moet lukken.



Dialect

We sluiten dit Kosterluik af met een wijsheid van de werkgroep 'dialect'.

Ès ge nie wit wê ge wilt, komde veul op plèkke wo"ar ge niej moet zê'n.

Kijk regelmatig op de vernieuwde website van heemkundevereniging Sprang-Capelle
www.heemkundesprangcapelle.nl