



Het Kustersluik

Heemkundevereniging Sprang-Capelle

Jaargang 5
2011

Redactieadres: Wendelnesseweg 124, 5161 ZC Sprang-Capelle, tel. 0416-312210
Redactieleden: Piet van Fernej, Koos Nieuwenhuizen, Rien Visser, Netty Waarts

no. 2
mei

Van de redactie

Wat een voorjaar maken we mee! De natuur laat uitbundig zien in wat voor prachtig dorp we leven. Zelfs het stuifmeel op je auto getuigt van die uitbundigheid. Met al die bloemenpracht zou je bijna vergeten dat er ook nog een heemkundevereniging bestaat. Voor u ligt weer een nieuw 'Kustersluik' dat laat zien hoe actief de vereniging is. We geven nog even een korte of langere terugblik op de lezingen. Dan doen we zoals gebruikelijk voor de 'thuisblijvers'. Zij hebben ook recht op die informatie.

In het bijzonder vraag ik uw aandacht voor de informatie over de kleine excursie op **25 juni naar de abdij Mariënkroon**. Een activiteit waarvoor u moet inschrijven.

U zult de komende tijd 'In gesprek met ' moeten missen. Ons redactielid Piet van Fernej heeft een ongeluk met zijn fiets gehad en lelijk terecht gekomen op zijn schouder. Na een operatie is hij nu herstellende, maar het duurt nog even voor hij de pen weer ter hand kan nemen. Dus voorlopig ook

geen impressies van de lezingen of andere activiteiten van zijn hand. Beterschap toegewenst!

Ik hoop dat u niet alleen leest, maar waar nodig ook in actie komt. Misschien maakt deze zin u nieuwsgierig. Daarom lees ons verenigingsblad met aandacht.

Rien Visser

Kleine excursie op 25 juni naar de abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk

Op 16 mei is er een lezing over archeologie. Dus worden we allemaal een beetje bijgeschoold op dit gebied. Op 25 juni krijgt die lezing een vervolg. We kunnen dan onder andere het resultaat van archeologie in de praktijk bekijken. Wij gaan op bezoek bij onze zusterorganisatie 'Onsenoort' in Nieuwkuijk.



Om **14.00 uur** worden wij verwacht bij **de abdij Mariënkroon, Abdijlaan 6 in Vlijmen – Nieuwkuijk**. De Abdijlaan is een zijstraat van de Abt van Engelenlaan in Vlijmen. We beginnen natuurlijk met een kopje koffie of thee. Daarna is er een lezing over de abdij. Een gids leidt ons rond door de abdij. We sluiten af met een bezoek aan de heemkamer.

Op de plaats van de abdij stond vroeger het kasteel 'Onsenoort'. In de loop van de jaren is de over gebleven toren van het kasteel (zie foto) uitgebreid met allerlei gebouwen die nu de abdij vormen.

In 2008 is de gracht van de abdij leeg gebaggerd. Kunt u zich een voorstelling maken van wat daar uit komt? Naast een flinke hoop modder nog heel wat anders. De plaatselijke heemkundevereniging zag dat uit-

baggeren als een grote kans om iets te weten te komen over de vroegere bewoners. In het slip zijn nogal wat archeologische vondsten gedaan. Vanmiddag zien wij een aantal van die vondsten en wordt er wat over verteld. Voor archeologen in spé een zeer interessante middag. Tussen half vijf en vijf uur is de excursie afgelopen.

U wordt vriendelijk verzocht om op eigen gelegenheid naar de abdij te rijden. Het is verstandig om te carpoolen.

Aanmelden voor deze excursie doet u door € 5,00 over te maken naar het bankrekeningnummer van onze vereniging: 33.42.48.000. Graag voor 15 juni dan kunnen wij het aantal deelnemers doorgeven. Dat is van belang voor de organisatie.

Rien Visser

**Lezing door George Snijder op 24 januari 2011
Van 's Gravenmoerse aak tot Waspikse kont**

George Snijder uit Alphen aan de Rijn is zoals hij zelf zegt in mei 2009 pensionado zonder vaste lig- of verblijfplaats geworden. De aanschaf van een platbodem om te wonen en te varen inspireerde hem om te schrijven en archiefonderzoek te doen op scheepvaartgebied. Zijn interesse voor 's Gravenmoer werd gewekt, toen hij in 2005 met zijn woonschip in de haven van Waspik lag en hij een expositie over de verdwenen havens van 's Gravenmoer, Waspik en Raamsdonk bezocht. Hij begon toen aan een bijna wetenschappelijk onderzoek dat vier jaar zou duren. Verhaaltjes van oude schippers, gedegen archiefonderzoek en de geschiedenis van 1800 tot 1950 van schippersfamilies uit 's Gravenmoer leidden o.a. tot bovengenoemde lezing.

De Beatrixzaal in Zidewinde stroomt helemaal vol, om 19.45 uur is het al duidelijk dat er niet voldoende stoelen staan en uiteindelijk vinden meer dan 200 toehoorders een plaatsje. Er zijn zelfs mensen uit Drunen. De voorzitter heet een ieder van harte welkom en vertelt dat het nu een dooie boel is in de Langstraatse havens, maar dat het in het verleden beslist niet altijd zo geweest is. Daarna geeft hij het woord aan de schrijver van het boek 'Schippers van een gedempte haven' die aan de hand van een PowerPoint presentatie van wal steekt.

In De Langstraat is de stap van stallen en schoenen naar de scheepvaart erg groot. In 's Gravenmoer is nog wel de straatnaam Havenkade te vinden, maar een haven is er nergens meer te bekennen. Er is ook nog een cultureel centrum met de naam De Geubel, wat een oud scheepstype is waarvan verder geen gegevens bekend zijn. Er zijn ook geen vaarten meer te bekennen naar hooiperserijen zoals vroeger bij Boezer in Waspik. Hooi en turf waren belangrijke lading voor de Langstraatse scheepvaart. In Delft is nog een straat die Brabantse Turfmarkt heet. De Maasroute heeft de havens van de Maas afgesneden maar op oude kaarten zijn het slagenlandschap en de waterwegen nog terug te zien. In de vloer van de hervormde kerk van 's Gravenmoer zijn verschillende grafstenen van 17-eeuwse schippers te zien met daarop een afbeelding, welke mogelijk een geubel is. De havens destijds waren getijde havens, wat de hooischipper Cornelis van der Dussen pijnlijk ervoer, toen zijn schip bij vloed niet meer los kwam en bij pogingen om het alsnog los te trekken, verloren ging.

Ondanks dat de scheepvaart een groot aandeel in het vervoer had, waarbij zelfs tot 1900 de trek-schuit nog een belangrijke rol speelde, is de geschiedenis ervan slecht beschreven.

Na de pauze ligt de nadruk op de 's Gravenmoerse haven. Het was een drukke haven en de scheepsvrachten bestonden uit turf, hooi, steenkool en beer. Er waren ook twee scheepswerven van de familie Tak, die uiteindelijk samengevoegd zijn tot één. Er werden schepen gebouwd van 50 meter lang en omdat de haven 40 bij 40 was konden ze alleen maar wegvaren en kwamen nooit meer terug. Maar liefst 40% van de beroepsbevolking werkte in de scheepvaart. Vanaf 1899 werden er ijzeren schepen gebouwd. De werf ging in 1910 failliet waarbij 15 werknemers zonder werk kwamen.



Schipper Willem Warre ondervond heel wat

problemen toen hij vanuit Duitsland met een lading kolen naar Waspik moest. Na een moeizame tocht kwam hij in Gorkum zonder wind en nadat hij uiteindelijk toch bij Waspik kwam, raakte hij vast in het ijs. Hij ziet nog wel kans om de kolen te lossen maar zijn schip zinkt.

Het graven van de Bergse Maas zorgt ervoor dat de haven regelmatig verzandt. Veel schippers vertrekken eerst naar Dordrecht daarna naar Rotterdam. In 1930 eindigt ook het werk voor de beerschippers. Door de kunstmest hebben de boeren de stront niet meer nodig. Er worden nog wel suikerbieten en bouw materiaal vervoerd maar in 1950 dempt het waterschap de haven. Om 21.30 uur eindigt de heer Snijder zijn betoeg. Het was een boeiende, duidelijke lezing over het voor velen onverwachte rijke scheepvaartverleden van De Langstraat door iemand met een prettige verteltrant die ontzettend goed op de hoogte was en een aandachtig gehoor had.

De heer Vos vroeg of er voor de bouw van de Sprangse kerk via de Sprangse Sloot bij Van Heumen stenen aangevoerd waren. Daar het onderzoek slechts tot 1800 terug ging was dat niet bekend. De heer Sanders vertelde na de lezing dat de kunstmest in de oorlog op de bon was en daardoor de handel in beer tijdelijk weer toenam.

Er blijft voor de heemkundevereniging dus nog wel wat open, want ook de vraag of ten oosten van Waalwijk nog havens waren kon niet bevestigd worden. Zijn er nog gegevens van verdwenen Sprang-Capelse havens? Dat hadden we ook graag geweten. Misschien kunnen we ook ontdekken of een Waspikse kont een gepiekt achterschip, een stevelkont of een paardenkont is? En als laatste of er nog Waspikkers rondvaren met zo'n achterstevan?

**Lezing door Piet Konings en Teun van der Galiën op 14 maart 2011
Bedrijvigheid in Sprang-Capelle**

Bij de algemene ledenvergadering voorafgaande aan de lezing zat de Beatrixzaal al goed vol. Er kwamen er nog heel wat bij toen de deur om acht uur weer open ging voor diegenen die alleen voor de lezing kwamen. Uiteindelijk werden er ruim 180 personen geteld. Begrijpelijk dat er zoveel mensen geïnteresseerd waren, want je kwam die avond flink wat te weten



Gijs van Caem met een oude vrachtwagen

over de manier waarop men in ons dorp in de twintigste eeuw zijn brood verdiende. Het ging voornamelijk over Vrijhoeve. En dat natuurlijk over de gewone beroepen van slager en bakker en kruidenier. Mij bleven een paar bijzondere beroepen in het hoofd hangen.

Gerrit Achterberg probeerde op vele manieren zijn brood te verdienen. Hij bezat ook een kraanwagen waarmee hij op allerlei manieren kon helpen. Ook die keer toen er een paard in de teerput bij Oerlemans terecht gekomen was. Hoe krijg je zo'n paard er uit? Achterberg gevraagd met zijn kraan. Maar dat liep slecht af met het paard. Het hoofd werd door de trekkracht van zijn lijf gescheiden; om het netjes te zeggen. Spontaan vielen er vier omstanders flauw.

Nog een verhaal om de lezing te typeren. In Sprang woonde iemand die de boer op ging om wol en sajete te verkopen. Dat ging per ezel. Ezels

worden ook oud. Dus naar de veemarkt in Den Bosch om de ezel in te ruilen. Het lukt om de oude ezel te verkopen. Daar werd een borrel op gedronken. Maar er moest wel een nieuwe ezel komen. En die kwam er. Met mooi gepoetste hoefjes en strak 'gekapt'. Aangekomen met de nieuwe ezel in Sprang wist hij verrassend goed de stal te vinden. Wat een ramp of toch niet? De Sprangenaar had zijn eigen ezel weer terug gekocht.

Typisch Sprangs hoorde ik een van de aanwezigen denken!

Rien Visser

Brabantse Heemdagen op 4 en 5 augustus

De Brabantse Heemdagen worden dit jaar georganiseerd in Uden op: **donderdag 4 en vrijdag 5 augustus 2011.**

Onder het motto 'Uden, ook in het land van Ravenstein' organiseert de heemkundekring Uden in nauw overleg met Brabants Heem de 63^e Brabantse Heemdagen.

Uden, vroeger gelegen aan de rand van De Peel in het Land van Ravenstein en tot de Franse tijd als het ware een Duitse enclave in Nederland heeft door deze uitzonderlijke positie een rijke historie.

Met expositiepunten en bezoeken, zoals bijvoorbeeld aan de traditiekamer op de Vliegbasis Volkel willen zij u hier meer vertrouwd mee maken. In verband met het bezoek aan de vliegbasis is het van belang dat u een identificatiebewijs bij u heeft.

Tijdens een fietstocht kunt u genieten van de mooie natuur die nog steeds, ondanks de industrialisatie, in de directe nabijheid van Uden te vinden is. Denk hierbij aan de Bedafse bergen, de waterplassen van de Kleuter, maar ook aan de fietsroute de 'Slingerpad'.

Alsof dat al niet genoeg is willen zij tijdens deze dagen met u ook een bezoek brengen aan onze oude 'hoofdstad' Ravenstein. Met de bus daar naar toe gebracht, willen de collega's van de heemkundekring Ravenstein, u het wondermooie stadje aan de Maas tonen.

De deelnamekosten bedragen € 85,- per deelnemer.

De extra kosten voor de huur van fiets(en) dienen gelijktijdig met het inschrijfgeld te worden voldaan. De consumpties zijn voor eigen rekening, tenzij dit anders wordt vermeld.

Zij hebben dit jaar in het programma geen ruimte opgenomen voor optredens van individuele deelnemers.

Het inschrijfformulier dient, **volledig ingevuld**, uiterlijk **31 mei 2011**, in het bezit te zijn van het secretariaat.

Het inschrijfbedrag dient **vóór 15 juni** te zijn overgemaakt. Ze laten maximaal 120 deelnemers toe en de volgorde van binnenkomst is in deze bepalend

PROGRAMMA DONDERDAG 4 AUGUSTUS.

Welkom door de voorzitter van heemkundekring Uden. Korte Lezing rond het gekozen thema 'Uden, ook in het land van Ravenstein' door dhr. A Sanders.

Wandeling door Uden waarbij een bezoek gebracht wordt aan enkele markante punten in Uden. Gezamenlijke lunch. Per bus naar Ravenstein. Excursie in en door Ravenstein. Tijd voor een kop koffie met... en even tijd om met elkaar wat bij te babbelen. Vervolg excursie.

Terugreis naar Uden. Diner in Den Eigen Herd. Het diner wordt 'opgediend' en gelardeerd met liederen, een verhaaltje in het Udens dialect; oude filmbeelden; uitreiking medailles.

VRIJDAG 5 AUGUSTUS.

Start van de fietsgroepen. De route voert ons onder andere door natuurgebieden 'De Bedafse Bergen' en 'Slabroek'. Via de 'Slingerpad' komen we op de plaats waar in 1914-1918 vele Belgische vluchtelingen hun onderkomen hadden. We bezoeken de traditiekamer op de vliegbasis Volkel en staan letterlijk even stil bij een grenskerkje; het vluchtelingenkamp en de eerste 'prefab' fabriekshallen welke later veel navolging kregen in geheel Nederland. Tijdens de fietstocht gebruiken wij een lunch welke wordt verzorgd door onze eigen heemkundevereniging. Buffet in 'Huize St. Jan'. Bram van Brabant met aansluitend de afsluiting van de Brabantse dagen in Uden.

De inschrijfformulieren en het programma zijn verkrijgbaar bij Netty Waarts, telefoon 0416-312210.

Netty Waarts

Kartrekker dialect gezocht!

In november 2008 hield Klaas de Groot voor onze vereniging een lezing over dialect en in het bijzonder over het Sprang-Capelse dialect. Het werd een geanimeerde avond, waar heel wat Sprang-Capelse woorden over de tafel rolden. Het gevolg van het enthousiasme na die lezing mondde uit in een werkgroep 'dialect'.

De leden waren vol goede voornemens om ons eigen dialect op papier te zetten. Maar zij zijn tenslotte verstrikt geraakt in de problemen die dat met zich mee bracht. Ook het voornemen om een woordenboek van ons Sprang-Capels dialect te maken is niet van de grond gekomen. De bijeenkomsten waren buitengewoon gezellig en er werd veel in het Sprang-Capelse dialect gesproken.

Vanaf het begin heeft ons bestuurslid Piet Konings aangegeven dat hij slechts faciliterend bezig kon zijn: openen en sluiten van 'Ons Huis' en bijeenroepen van de werkgroep. Dat is niet voldoende om er 'iets' van te maken. Piet geeft al zijn aandacht aan de beschrijving van een ander deel van ons heem.

Daarom zijn we op zoek naar een 'kartrekker' voor die werkgroep. De leden van de werkgroep zijn enthousiast, maar er moet iemand zijn die het voortouw neemt. Het bestuur leeft in de veronderstelling dat er onder de ruim 400 leden iemand te vinden moet zijn, die deze taak op zijn of haar schouders neemt.

Schroom niet en meldt u aan bij onze secretaris Netty Waarts. Wij komen dan eens met u praten.

Rien Visser

Cursus Cultuurhistorie en landschap

Onze heemkundevereniging is lid van Brabants Heem. Bij Brabants Heem zijn bijna alle heemkundeverenigingen of heemkondekringen uit Brabant aangesloten. Zij vertegenwoordigen ons o.a. bij de Provincie. Op diverse terreinen zijn ze actief. Zij organiseren cursussen om bestuursleden hun werk op heemkundig terrein nog beter te laten doen. Ook leden kunnen gebruik maken van het cursusaanbod.

In het najaar organiseert **Brabants Heem een cursus over Cultuurhistorie en landschap**. Zij doen dat in Zand-Brabant en West-Brabant. De cursus bestaat uit drie avonden en een veldherkenning.

In het kort gaat de cursus over de beïnvloeding van het landschap door de mens. Een voorbeeld uit ons dorp maakt dat duidelijk. Wij zijn het slagenlandschap rijk, tussen de Winterdijk en het Halvezolenpad. Dit landschap is ontstaan toen de mens overging om de turf in onze streken te winnen. Zo zijn er natuurlijk nog meer voorbeelden te noemen.

De leden die interesse hebben om die cursus te volgen kunnen zich aanmelden bij onze secretaris Netty Waarts.



Rien Visser

Boek met de stamboom van de familie Ro(o)s(z)enbrand



Ons verenigingslid Jan Rosenbrand, woonachtig in Eindhoven, heeft het onderzoekswerk van zijn schoonvader Johan Rosenbrand voortgezet. Wat Johan aan materiaal verzameld had, is na zijn overlijden overgedragen aan Jan. Die heeft alle gegevens over de afstamming netjes verwerkt. Met de bedoeling om alles van die familie in boekvorm te kunnen publiceren. Op dit moment legt hij er de laatste hand aan.

Links: Johannes Rosenbrand. Rechts: schoonzoon Jan Rosenbrand

Daarna zal ik (Piet Konings) alle foto's bewerken. En als het meezit, kan het boek ergens in dit najaar klaar zijn. Dat boek wordt dan aan belangstellenden te koop aangeboden.

Onze leden krijgen het niet gratis, maar kunnen zich vooraf al aanmelden als ze belangstelling hebben. Omdat we de prijs van het boek nu nog niet kennen, wordt men altijd vooraf over de definitieve prijs geïnformeerd. Daarna kan men definitief beslissen over de aankoop. Het wordt een beperkte oplage, dus wees er snel bij, en waarschuw eventuele Rosenbrandjes in uw kennissenkring dat het boek eraan komt. Aanmelden (vrijblijvend nog) kan, liefst per brief aan Piet Konings, Oranjestraat 8, 5161 XE Sprang-Capelle (met vermelding van uw adres en telefoonnummer) of per e-mail: i.Konings3@kpnplanet.nl (vermeld uw adres en telefoonnummer in die mail). Dus liever niet aanmelden per telefoon, die wil ik vrijhouden voor de mensen van het boek over de winkeltje en de bedrijven. Als daarbij ook nog eens al die telefoontjes voor het stamboomboek komen, hebben we helemaal geen persoonlijke vrijheid meer.

Piet Konings

Boek over de burgemeesters van Sprang-Capelle

Jan Rosendaal heeft heel wat onderzoek gedaan naar de burgemeesters van Sprang-Capelle. Niet alleen van de burgervaders van de gemeente die in 1997 opgeheven is maar ook die van de voorgangers van Sprang-Capelle: Capelle, Vrijhoeve-Capelle en Sprang. Gedeelten van die beschrijvingen zijn eerder gepubliceerd in 'Bruggeskes'. Nu wordt het complete overzicht uitgegeven in boekvorm.

Ook voor dit boek geldt dat de leden het niet gratis krijgen, maar zij kunnen zich vooraf aanmelden als zij belangstelling hebben. Omdat we de prijs van het boek nu nog niet kennen, wordt men altijd vooraf over de definitieve prijs geïnformeerd. Daarna kan men definitief beslissen over de aankoop. Het wordt een beperkte oplage, dus wees er snel bij. Aanmelden (vrijblijvend nog) kan, liefst per brief aan Piet Konings, Oranjestraat 8, 5161 XE Sprang-Capelle (met vermelding van uw adres en telefoonnummer) of per e-mail: i.Konings3@kpnplanet.nl (vermeld uw adres en telefoonnummer in die mail).

Piet Konings

Aankondiging grote excursie op 1 oktober

De grote excursie van onze vereniging naar Delft slaat nu al aan. Er zijn al enkele leden die ons gevraagd hebben hoe zij zich kunnen aanmelden. Maar alles op z'n tijd. Op 16 mei is er nog een lezing, op 25 juni is de kleine excursie naar Nieuw-kuijk. Dus er is nog voldoende activiteit.

Voor de zomervakantie komt er nog een 'Kostersluik' uit. Daarin staat beschreven hoe u zich aan kunt melden voor die excursie. U krijgt dan een kort overzicht van het programma en de kosten die daaraan verbonden zijn.

Dus nog even geduld. Ik snap de vragen wel. Die komen waarschijnlijk van onze nieuwe leden die nog niet helemaal op de hoogte zijn van hoe de aanmelding verloopt. Ik hoop met dit korte bericht duidelijkheid gegeven te hebben.

Rien Visser

Nieuwe aanwinsten



Blokhoofdplaatje

Na een luchtaanval tijdens de Tweede Wereldoorlog moest de Luchtbeschermingsdienst (LBD) eerste hulp bieden. Zij beschikten over EHBO-kisten, brandslangen, helmen en gasmaskers. De LBD had afdelingen in alle stadswijken en dorpen. Per 200-300 gezinnen was er een 'blokploeg' geleid door een 'blokhoofd'. Het 'blokhoofd' droeg een herkenningsteken: een metalen plaatje met daarop de letters LB, dat met riempjes op de bovenarm bevestigd werd. Voor verzetsmensen bleek het handig om lid te zijn van de Luchtbeschermingsdienst. Het lidmaatschap bracht met zich mee dat je 's nachts de straat op kon, wat bijna voor alle andere burgers verboden was.

Bep van Beek (hier op de foto) schonk dit blokhoofdplaatje van zijn vader aan onze vereniging. Zijn vader was Marinus van Beek, van Machinefabriek Van Beek, Raadhuisstraat 138. Binnen het bedrijf werd een schroevenwalsmachine uitgevonden, waarmee transport-schroeven direct op de as werden gewalst. Die manier van vervaardigen van transport-schroeven was uniek in de wereld!

In deel 2 van 'Bedrijvigheid in Sprang-Capelle' komt een hele beschrijving te staan van het bedrijf en de familie Van Beek.

Piet Konings

Statutenwijzigingen

Op de Algemene Ledenvergadering van 24 januari 2011 is de laatste wijziging van de statuten door onze leden aangenomen. Alle formaliteiten zijn nu vervuld en zijn in goede orde verlopen.

Binnenkort wordt de gang naar de notaris gemaakt om de nieuwe statuten officieel te laten vastleggen. Op de vergadering in november hoort u daar meer van.

Rien Visser

Voorwerpen op de website

Ik heb het in het vorige 'Kostersluik' ook al geschreven: de heemkundevereniging is een mooie website rijk met heel veel informatie over ons heem. Ik verzoek u vriendelijk om eens naar onze website www.heemkundesprangcapelle.nl te gaan.

Kies in de balk voor 'voorwerpen'. U krijgt dan een lijstje waar in zes albums staan. In deze albums vindt u honderden foto's van alle mogelijke voorwerpen



die onze vereniging rijk is. Veel van die voorwerpen zijn te zien op de zolder van 'Ons Huis'. Drie leden, Kees Drost, Koos Nieuwenhuizen en Jan Rijken, hebben van alle voorwerpen foto's gemaakt. De foto's zijn gedigitaliseerd, heet dat netjes. (Bedankt mannen!) Dus elk lid kan via de website al die voorwerpen bekijken.

Ik moedig u aan om dat eens te doen, want dan ziet u hoe rijk of arm onze vereniging is. Mocht u nu een voorwerp tegen komen, waarvan u denkt of het wel de juiste naam heeft, laat het ons weten. Want over de namen van sommige voorwerpen hebben we twijfels. Het is ook uw verzameling en het is van belang dat we de juiste naam of omschrijving van gebruik hebben.

En er is nog meer te bekijken; ga zelf ook eens op ontdekkingstocht.

Rien Visser

Boek 'Bedrijvigheid in Sprang-Capelle, deel 2: Vrijhoeve en Sprang'

Van Sprang wordt in dit deel slechts het Sprangse deel van de Raadhuisstraat beschreven.

Hoewel ik er elke dag van de vroege morgen tot de late avond mee bezig ben, is het nog niet klaar. Elke keer komen er weer nieuwe gegevens binnen. De volgende straten worden meegenomen: Zuidhollandsedijk (het deel in Vrijhoeve), de Loonsestraat, de Julianalaan, de Hogevaart (ook de beschrijvingen uit deel 1 van deze straat worden weer opgenomen), de Winterdijk (van Labbeget tot en met Van Heumen), de Raadhuisstraat tot de Kattesteeg (Dick Flemmingstraat). Verder nog een enkel aanvulling op deel 1 en een aantal correcties van deel 1. Bedrijventerreinen nemen we niet mee.

Half mei moeten alle gegevens binnen zijn. Iedereen die nog niet benaderd is over zijn/haar winkel/bedrijf, kan tot dat tijdstip gegevens aanleveren. Of, zoals ook wel gebeurt, thuis blijven wachten tot men 100 gram weegt.



Melkboer Coob Snijders van Raadhuisstraat 62 komt op de omslag te staan van deel 2.

De winkels/bedrijven, beginnend bij de Van der Duinstraat tot het eind van het Oosteind, worden dan in deel 3 beschreven. Dat deel komt als het goed is ('bij leven en welzijn' zeggen we) in 2012. We hebben overigens best al wel een aantal beschrijvingen van het Sprangse deel. **Maar zegt het voort: in principe kunnen de mensen in Sprang pas na de komende zomervakantie bezocht worden.** Er is gewoon geen tijd om eerder bij de mensen langs te gaan. De uitzondering daarop is het Oosteind. Daarvoor heeft Dik van Caem de helpende hand geboden. Hij is al druk bezig mensen te interviewen en foto's te verzamelen. De eerste beschrijvingen heeft hij al klaar. Dat loopt prima en gaat in goede harmonie. Ik ben blij met zijn hulp! Deel 2 zal, zo is de verwachting, weer € 20,- gaan kosten. U wordt later geïnformeerd hoe het besteld kan worden (alle leden en abonnees krijgen het natuurlijk weer gratis).

Piet Konings

Kijk regelmatig op de website van heemkundevereniging Sprang-Capelle
www.heemkundesprangcapelle.nl